

ÇİZGİLER...

Türkiye’de de bilen çok mudur, **Niğde**’nin **Koyunlu**’su ile **Fertek**’ini acaba? Amma **Niğdeliler** iyi bilirler bu iki kasabayı. İki kasabanın da ayrı özellikleri var. **Fertekliler** okumaya yazmaya heves etmişler. Oradan okumuş yazmış insanlar yetişir. **Koyunlularda** da ticarete. **Koyunluların** ticareti, halıcılığı ünlüdür. Örneğin **Kayseri**’de **Kayserililer** söz sahibi sanırsınız değil mi? Öyle değildir halıcılıkta. **Koyunlular** vardır orada da söz sahibi...

Bir gün **Fertekliler**, başları ellerinin arasında kara kara düşünüyorlardı.

- Ne yapsak?

- Ne etsek? Aman komşular gelin bir araya. Bir yol da biz bulalım....

Ferteklileri kara kara düşündüren sorun şuydu:

Koyunlular, Başbakan Naim Bey’in (Talu) kızını hemşerileri bir halıcının oğluna almışlardı. **Koyunlu**’da yoksul zengin gece gündüz eğlenmiş miydi, bu mutlu olay üzerine? **Ferteklileri** de kara kara düşünceler almıştıydı?

Kasabanın ileri gelenleri kolları sıvadılar, akli erenler düşündüler, **Fertek**, **Koyunlu**’nun altında kalamazdı.

Neyse, sonunda onlar da mutluluğa erdiler. **Fertek**’ten bir kız, **Süleyman Bey**’lere gelin gitti. **Süleyman Bey**’in kayınbiraderi, **Ferteklilerin** damadı oldu iyi mi? **Süleyman Bey** Başbakan değil ama, olsun ne ziyanı var. Fertek’te işi sağlama bağladı böylece.

Eeeee, diyecekler ki bak bak nerelere getiriyor lafı? Düşünsün isteyen, nerelere varıyor laf..

Mustafa Ekmekçi
10 Eylül 1973

<https://turkbibliography.com/fehmi-dincer/>